

Zoals U al kon vernemen in het welkomstwoordje van onze hoofdman kunnen wij beschouwd worden als oudste vereniging van Nieuwmoer. Omdat er in 1560 al sprake was van de aanschaffing van een "chaerte" als een bewijs van het bestaan van onze Sint-Jorisgilde, denken we toch dat onze gilde al langer actief is. Het bestaan van onze schuttersgilde is eigenlijk een lokale militia die opgericht is in de middeleeuwen om hun dorp te verdedigen tegen rovers en roverbendes, en het bewaren van rust voor de burgers in het dorp. Eigenlijk waren ze in de oude tijd de hedendaagse politie en brandweer. Elke schuttersgilde had normaal een koning, deze werd geschoten op de staande wip. Wij hebben nog onze oude koningen kunnen achterhalen vanaf 1614 (Peter Koernelsen) tot 1893 (P. Thilborgs), deze zou koning geweest zijn tot 1940. Na 1893 was de Sint-Jorisgilde alleen nog actief bij de jaarlijkse processies, deelname van begravenissen van leden, jaarlijks teerfeest en dekenverkiezing. Onze gilde heeft het laatst geteerd op 6 mei 1940. Er kwam met de 2^{de} wereldoorlog een rustperiode. Tot Jos Vorsselmans in 1959 (toen hoofdman van de Sint-Jorisgilde van Kalmthout en medeoprichter van de hoge gilderaad der Kempen, hij was ook archivaris bij gemeente Kalmthout) met het voorstel kwam om de Sint-Jorisgilde van Nieuwmoer te heroprichten. Dit werd door een aantal jongere mensen van Nieuwmoer goed beaamd en de Sint-Jorisgilde werd in 1959 terug heropgericht, zij mochten zelfs datzelfde jaar al deelnemen met het gildefeest In Weelde. De kaart van de hoge gilderaad der Kempen werd in 1960 uitgereikt. Dan kende onze St-Jorisgilde vele mooie momenten, zij richtten een aantal keren met fanfare "de heidebloem" de kempische tuinfesten in. In 1963 richtten zij een 1^{ste} gildefeest in. Als eerste groot hoogtepunt heeft onze St-Jorisgilde in 1965 het 9^{de} landjuweel te Rijkvorsel gewonnen. In 1970 richtte onze St-Jorisgilde het 10^{de} Landjuweel in dat gewonnen werd door de St-Sebastiaansgilde van Herentals. In 1975 werd onze dansgroep opgericht. Vanaf 1975 neemt onze gilde elk jaar met alle disciplines (schieten, schoon inkomen, roffelen, vendelen & dansen) deel aan de gildefeesten en schietspelen die door andere gilden en onder auspiciën van de hoge gilderaad der Kempen worden ingericht. Door de betere resultaten die wij elk jaar kenden, zijn wij met het bestuur eens gaan denken om terug een gildefeest in te richten, en in 1999 kregen wij de eer om dit te verwezenlijken. In 2000 en 2005 zat er zelfs de mogelijkheid in om weer het landjuweel van de Kempen te winnen maar grepen we er telkens naast met een verschil van een paar punten. In 2007 mochten wij voor de 3^{de} maal een gildefeest inrichten, dit gildefeest liep letterlijk en figuurlijk in het water door de felle regen, maar voor onze St-Jorisgilde was het uiteindelijk toch nog een geslaagd weekend. In 2010 was het weer zover om het 17^{de} landjuweel in Vlimmeren te winnen, en deze keer waren de goden met ons mee en mochten wij voor de 2^{de} maal zegeviëren en mochten wij het 17^{de} Landjuweel mee naar huis nemen. Dus kwam ons de eer weer toe om in 2015 het 18^{de} landjuweel in te richten, dat ditmaal gewonnen werd door St-Sebastiaansgilde van Essen. Dit weekend werd weerom een prachtig weekend voor onze gilde. Zo bent u hopelijk een beetje wijzer geworden over onze geschiedenis van onze gilde.